

## Excursie Diepholz

Op zondag 1 november 2015 zijn we met acht leden van Vogelwerkgroep Nederweert op excursie geweest naar Diepholz. Met een gehuurd taxibusje en Jos Reemers als chauffeur startten we om zeven uur bij Jos thuis. Gelukkig viel de voorspelde mist erg mee en schoten we goed op. Rond negen uur hadden we een koffiepauze en werden we door Tineke Knabben getrakteerd op koffie of thee met een plak heerlijke zelfgebakken appelkruimelcake.



We hoefden hierna nog maar een uurtje te rijden tot onze bestemming en al een paar kilometer voor Diepholz zagen we de eerste grote groepen kraanvogels in de lucht, dus dat werd direct goed opletten of er nog meer te zien waren!

Nadat we door het plaatsje Diepholz gereden waren, gingen we op weg naar de Moordamm bij het Rehdeener Geestmoor. Toen we daar uitstapten werden we verwelkomd door het geluid van honderden kraanvogels. Overal hingen grote slierten van deze fantastische vogels. Je hoorde ook veel jongen piepen en als je goed oplette kon je ze ook ontdekken.

Nadat we een tijdje hadden staan genieten, waarbij ook nog twee klapeksters werden waargenomen, gingen we op weg naar plekken waar de kraanvogels aan het foerageren waren. Dit was niet zo moeilijk, overal op de akkers zag je grote groepen staan.

Natuurlijk werd er ook geprobeerd om nog andere vogels te ontdekken en zo werd er ineens een grote roofvogel gezien, die helaas niet op naam te brengen was. Dat het geen buizerd was, was duidelijk vanwege de grootte en de brede vleugels. Er werd geopperd dat het een slangenarend zou kunnen zijn, vanwege de lichte onderkant, maar de slangenarenden zijn eigenlijk allemaal al naar het zuiden vertrokken. Een andere roofvogel die vanuit een slootje langs de kant van de weg opvloog, leek eventjes een visarend te zijn, maar zijn witte stuit beantwoordde niet aan de kenmerken, het ging waarschijnlijk toch om een gewone buizerd.

Om half twee gingen we weer terug naar de Moordamm, om daar de massale binnenkomst van de kraanvogels af te wachten die daar de nacht gaan doorbrengen. We hebben eerst nog een stukje gewandeld over de Rundweg, waarna we op het pad hebben gewacht. We namen een derde klapekster waar, een roodborsttapuit en een appelvink. Na een tijdje kwamen de eerste groepen kraanvogels aanvliegen, waarna er van alle kanten slierten vogels volgden. Er vlogen ook grote groepen ganzen, dus het was goed opletten! Er stonden veel mensen te kijken en te genieten van dit prachtige schouwspel, het rustige, zonnige weer vormde een extra bonus.

Om kwart over vijf zijn we aan de terugreis naar Nederland begonnen, omdat het inmiddels schemerig was. Onderweg zagen we steeds meer mistbanken, maar gelukkig ging het prima. Ongeveer honderd kilometer voordat we thuis waren zijn we bij een restaurant gestopt, waar we lekker hebben

gegeten. Daarna was het nog maar een uurtje rijden en rond kwart over tien waren we terug in Ospel. Het was een fijne dag met prachtig weer en heel veel kraanvogels, precies zoals we gehoopt hadden!

**Waarnemingen:**

Aalscholver  
Appelvink  
Arend spec.  
Blauwe reiger  
Buizerd  
Fazant  
Gaai  
Geelgors  
Graspieper  
Grauwe gans  
Groene specht  
Groenling  
Holenduif  
Houtduif

Keep  
Klapekster  
Kokmeeuw  
Kolgans  
Koolmees  
Koperwiek  
Kraanvogel  
Kramsvogel  
Laatvlieger (vleermuis)  
Merel  
Pimpelmees  
Putter  
Ree  
Rietgors

Roek  
Roodborst  
Roodborstapuit  
Sijs  
Sperwer  
Spreeuw  
Staartmees  
Toendrarietgans  
Torenvalk  
Veldleeuwerik  
Vink  
Wilde eend  
Witte kwikstaart  
Zwarte kraai